

İstanbul'da 91 gün

Jürgen Horn ve Mike Powell, dünyayı dolaşan gezgin ruhlu iki arkadaş. Gittikleri her şehir ya da bölgede üç ay kalarak yeni bir kültür keşfeden ikili, deneyimlerini "For 91 Days" adlı blog'ta tüm dünyadan takipçileriyle paylaşıyor. İstanbul, onların dokuzuncu durağıydı. Biz de Mike'la blog'u ve İstanbul'u konuştuk.

● Sühendan Turgut



Jürgen Horn ve Mike Powell



■ Nasıl tanıştınız ve bu kadar iyi arkadaş oldunuz?

Boston'da tanışmamızdan itibaren arkadaşlığımız 13 yıldır devam ediyor. Jürgen, Boston'da fotoğraf eğitimi alıyordu, ben de üniversiteden sonra ilk işimde çalışıyordum. Jürgen'in ABD vizesi dolunca birlikte Almanya'ya taşındık ve Berlin'de beş yıl yaşadık.

■ Blog tutarak seyahat etme fikri nasıl oluştu? Gittiğiniz yerde neden özellikle üç ay kalıyorsunuz?

İkimiz de aynı yerde çok uzun süre kalamayan ve sürekli yeni arayışlar içerisinde olan insanlarız. Sohbetlerimizden birinde sürekli seyahat edebileceğimizi fark ettik. İkimizin de ailesi yok ve ikimiz de bağımsız çalışıyoruz... Üç ayı birkaç sebepten dolayı seçtik. İlk olarak, yeni bir yerde hiç sıkılmadan kendinizi rahat hissedebileceğiniz en ideal süre. Bir yıl içerisinde dört farklı yer görmemizi de sağlıyor. Son olarak, Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkenin vizesi 90 gün ki bu süre de bizim için yeterli oluyor.

■ Dokuzuncu durağınız olarak neden İstanbul'u seçtiniz?

Tarihe meraklı biri olarak İstanbul'da çok şey bulabileceğimi ve Jürgen'in de çok farklı fotoğraf kareleri yakalayabileceğini biliyorduk. İstanbul, dünyada hiç düşünmeden gitmek isteyeceğiniz birkaç şehirden biri. Idaho'dan sonra büyük ve kozmopolit bir şehir istedik. Zamanlamamız da mükemmel oldu ve baharı İstanbul'da geçirebildik.

■ Cihangir'de bir ev kirayıp orada kaldınız. Semte dair izlenimlerinizden



Surlarda



Dolmabahçe



Zeyrek



Burgazada vapuru



Eminönü

bahsedebilir misiniz?

Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne, iskelelerin bulunduğu Kabataş ve Karaköy'e, tramvayın olduğu Tophane'ye yakınlığıyla Cihangir pratik bir yer. Böylelikle her yere hızlıca varabiliyorduk. Bu bizim için çok önemliydi çünkü her gün yepyeni yerler için dışarı çıkıyorduk. Cihangir, yabancıların ve yerli sanatçıların tercih ettiği, popüler bir semt. Oradaki ilk gecemizde Amerikalılarla dolu bir restorandaydık ve bu yüzden ilk izlenimim negatif yönde oldu. Bu benim görmeye geldiğim Türkiye değildi! Ama sonradan anlamaya başladım ki

Cihangir, açıkgörüşlü ve özgürlükçü ortamıyla şehri ülkenin geri kalan kısmından ayıran, İstanbul'un modern ve liberal tarafı.

■ Blog'unuzda paylaştığınız yerleri nasıl seçtiniz?

Gelmeden önce bir sürü araştırma yaptık. Daha İstanbul'a ayak basmadan elimizde yapmayı planladığımız upuzun bir liste vardı. Bu liste tabii ki de yeni semtler keşfettikçe ve yeni insanlar tanıdıkça, 91 gün içinde büyüdü ve değişti.

■ Paylaşımlarınızdan en sevdiğiniz üç tanesi hangileri?

Eminönü meydanında İstanbulluların öğle yemeklerini yedikleri anları anlattığımız "Eminönü'nde öğle yemeği", en çok eğlendiğimiz günlerden biri olan "Surlarda yürüyüş" ve su kemerinin yakınında yer alan, merkezi olmasına rağmen turistlerin gözden kaçırdığı Zeyrek'i anlattığımız "Zeyrek'te bir gün."

■ İstanbul'dan öğrendiğiniz bir şey?

İkimiz de daha önce Müslüman bir şehirde yaşamamıştık. Ezan sesi, camiler, müezzinler, mihraplar ve minareler. İstanbul, bunlarla tanışmamızı sağladı.

■ Diğer gezi bloglarından ve rehber kitaplarından farkınız nedir?

Bir gezi blog'u tutmuyoruz, bir seyahat sürecini yazmıyoruz. Gidip keşfetmek için önceden seçtiğimiz belirli yerler hakkında yazıyoruz. Sitemiz bir rehber kitap olarak da tanımlanamaz. 91 günde, bir şehir için kapsamlı bir şey hazırlanamaz. Bizimkisi fotoğrafların, anekdotların ve tecrübelerimizin sonucu edindiğimiz önerilerin bir toplamı. Kişisel olduğu için de bir rehber kitaptan her zaman daha çok kullanışlı. 🇹🇷